



In deze Nieuwsbrief vraagt het kerkbestuur uw aandacht voor

- Klok van hoop en troost geluid
- Paasboodschap voor mensen die thuiszitten
- Thuis-collectes online vieringen

Klok van hoop en troost geluid

Afgelopen woensdag, 15 april, heeft Robert van 19.00 uur tot 19.15 uur de klok geluid van de Evangelisch Lutherse Kerk aan de overkant van de Joostbrug, op de Lage Gouwe. De Evangelisch Lutherse Gemeente bood onze parochie deze mogelijkheid omdat de Oud-Katholieke parochie zelf geen luidklok heeft. Het is een mooi teken van solidariteit en een blijk van vriendschap van twee kerken aan weerszijden van de Joostbrug.



Op datzelfde moment werden de klokken geluid van andere kerken in Gouda en vele andere steden en dorpen in Nederland. De 'klokken van hoop en troost' worden wekelijks op dit tijdstip geluid als een signaal van hoop en troost aan de samenleving. **22 april en 29 april.** Eind april zal bekeken worden of de actie doorgezet wordt.

(meer info <https://www.klokkenvanhoop.nl/>)



(Foto's gemaakt door Arjan Bos, koster van de Evangelisch Lutherse Gemeente Gouda)

Op bovenstaande foto's is 'luidkoster' Robert aan het werk om bij het luiden in de pas te blijven met de grote (elektrisch aangedreven) luidklokken van de Janskerk.

Een 'complete workout'!



Paasboodschap voor mensen die thuiszitten

De duif

Ergens in de haag naast ons woonhuis moet een nest zitten. We zien voortdurend een duif heen en weer vliegen. En uit de haag komt een geluid, waarvan wij aannemen dat het komt van een broedende duif.

Tijdens de online viering van Paasmorgen hadden we een jaloezie gesloten om het zonlicht te weren dat door het venster in het beeldscherm viel. Plotseling gleed over de helverlichte jaloezie de schaduw van de duif, met de vleugels gespreid. Wat meldde ons die duif? Een Paasboodschap! Het huis waarin de leden van het gezin zich afschermen tegen het kwaad van een virus is een ark. Binnen proberen we het uit te houden met elkaar. Niemand weet voor hoe lang. Het blijkt onmogelijk te zijn om nu al plannen te maken voor de toekomst. Hier binnen zijn we nog niet zo ver. Maar buiten is het broeden al begonnen. Het is Pasen als wij de boodschap aannemen van het teken van de duif: dat er een grens is gesteld aan het kwaad dat ons overkomt. Dat de tijd dat wij binnen zitten geen onheilspellende tijd is, maar broedtijd. Dat de dag zal komen dat we uit onze ark onbekommerd naar buiten kunnen treden.

Zolang het gevaarlijk is daarbuiten wordt ons aangeraden vooral binnen te blijven. Thuiszitten en niet naar de kerk gaan, niet naar school of werk, kunnen we echter aardig zat worden. Om dat te voorkomen is het van belang om in je thuissituatie het geloof aan te nemen door de lichtpuntjes te zien die er zijn. Door creatief te zijn in het ondernemen van gezamenlijke activiteiten op afstand. En door betekenis te geven aan datgene wat in die kleine huishouding gebeurt. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven vanuit onze kerk om de mensen thuis te ondersteunen, zoals een dagelijks gebed, waar je aan kunt meedoen via facebook, is er in de parochie een belgroep, en zijn er op zondag de online vieringen om in de geest verbonden te zijn met de Heer, onze God, en met elkaar.

We beginnen te ontdekken dat er niet veel nodig is om het leven bijzonder te maken. Het enige dat Noach deed, toen die nog binnen moest blijven, was het venster openen dat hij in de ark had aangebracht en zijn hand uitstrekken naar de duif om die binnen te halen. Wij hoeven niet veel meer te doen dan hij deed om het Paasgeloof aan te nemen.

Tip: Lees voor komende zondag de 1^e lezing van de online viering: **Genesis 8,6-18**.

Pastoor Henk



Thuis-collectes online vieringen

In de mededelingen voorafgaande aan de online vieringen hebben de bisschoppen opgeroepen om thuis deel te nemen aan de collectes. Op de website www.okkn.nl staat een bericht over deze zogeheten 'thuis-collecte':

«Collecte voor uw eigen parochie of statie

In deze Paastijd kan de parochiegemeenschap niet bijeenkomen. Dat raakt ons in de eerste plaats in het hart als liturgievierende gemeenschap van mensen die naar elkaar omzien. Maar er komt bij dat uw eigen parochie of andere kerkplek nu ook de inkomsten van de collecten misloopt. Daaruit wordt veel kerkenwerk betaald, waaronder het pastoraat. Daarnaast lopen sommige van onze kerken reguliere huurinkomsten van het kerkgebouw door gebruik van derden mis. Daarom roepen wij iedereen die tot een oud-katholieke parochie of statie behoort op de eigen gemeenschap ruimhartig te gedenken. Dit kan via het rekeningnummer op de website van uw parochie of in uw digitale nieuwsbrief.»

Betaling van de thuiscollectes voor de online vieringen

U kunt de thuis-collecte van de online vieringen via een betaalopdracht overmaken van uw bankrekening naar de bankrekening van de parochie **NL91INGB0000554871** ten name van **Penn Oud-Katholieke Parochie Gouda** onder vermelding van 'collecte online viering(en) (datum)'.

U kunt ook een bedrag overmaken voor meerdere online vieringen tegelijk. Vermeldt u dan erbij om welke periode het gaat.

Wie liever per online viering wil bijdragen aan de collecte kan dat makkelijk doen via de betaallink uit de Nieuwsbrief die u hebt ontvangen of die op de website van de parochie staat www.gouda.okkn.nl. Er opent zich dan een pagina van de ING-bank waarbij u via i-deal kunt betalen. Er staat standaard 5 euro ingevuld. U kunt dat bedrag wijzigen naar bijvoorbeeld het bedrag dat u gebruikelijk in de kerk in de collecteschalen legt of naar elk ander bedrag dat u wilt geven.

Voor wie nog wil bijdragen aan de thuis-collecte van de online viering van afgelopen zondag, staat hieronder allereerst de betaallink van de online viering van afgelopen zondag, Paasmorgen, 12 april 2020 en daarna die van de online viering van aankomende zondag, 19 april 2020.



Collecte van de online viering van Paasmorgen 12 april 2020

Om te betalen, klik op onderstaande link. Soms moet u de toets ctrl ingedrukt houden terwijl u klikt.

<https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=wLxWqRWYeKbEFCu4WqXxl98qyrEck0UY>

Collecte 2^e zondag van Pasen 19 april 2020

Om te betalen, klik op onderstaande link. Soms moet u de toets ctrl ingedrukt houden terwijl u klikt.

<https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=kStqeq40UkjmiOrcCDYOdzsXg3XKkLZ>

Online vieringen tot 1 juni

19 april, 10.00 uur: tweede zondag van Pasen
26 april, 10.00 uur: derde zondag van Pasen
3 mei, 10.00 uur: vierde zondag van Pasen
10 mei, 10.00 uur: vijfde zondag van Pasen
17 mei, 10.00 uur, zesde zondag van Pasen
21 mei, 10.00 uur, Hemelvaartsdag
24 mei, 10.00 uur, zevende zondag van Pasen
31 mei, 10.00 uur eerste zondag van Pinksteren

Wenst u in het vervolg deze Nieuwsbrief niet te ontvangen, dan kunt u dat laten weten via h.schoon@live.nl

Parochie H. Johannes de Doper te Gouda

www.gouda.okkn.nl